

Liedlijst groep 1 en 2 Startpunt rood

Week 1

Alles wordt nieuw, deel 2

<https://www.youtube.com/watch?v=C2rh9VDcDEg>

Klein, klein kindje,
Je leven loopt gevaar.
Ik maak een biezen mandje
en morgen is het klaar.

Klein, klein kindje,
dit mandje wordt een boot
Daarmee moet jij gaan varen
op leven of op dood.

Klein, klein kindje,
ik zet je tussen het riet.
Wie weet gebeurt het wonder
dat de prinses je ziet.

Klein, klein kindje,
als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder
jij bent een koningskind.



Week 2

Ik ben bij je

Opwekking voor kinderen, deel 3

<https://www.youtube.com/watch?v=8IOXpBOy9r4>

Ik ben bij je
altijd om je heen.
Ik ben bij je
en Ik laat je nooit alleen.

Ik ben bij je
altijd al op weg.
Ik ben bij je,
Ik doe altijd wat Ik zegt.

U bent bij ons,

Dank U dank U, Heer
U bent bij ons,
Overal en altijd weer.

Week 3

<https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk>

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)
De bergen schiep Hij, rivieren erbij, de
sterren maakte Hij ook.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij, Hij
zorgt voor jou en voor mij.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)
Hij jij soms verdriet? 't Is God die het ziet.
Hij legt zijn handen op jou.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.

Week 4

Map Startpunt

https://www.youtube.com/watch?v=D4kgIJKJ_A4

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Hoe kwam hij er doorheen?
Ging hij vliegen? Nee, nee!
Ging hij zwemmen? Nee, nee!

Ging hij varen? Nee, nee, nee, nee!
Over een brug? Nee, nee!
Door een tunnel? Nee, nee!
Hoe kwam hij er doorheen?
God blies met zijn wind pff, pff, pff, pff.
God blies net genoeg, genoeg, genoeg,
genoeg, genoeg.
En door de zee kwam toen een pad.
Zo kwam hij er doorheen!

Week 5

Startliedje uit Liedjesbijbel (lied 9b)

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1Uz6z9kH0>

Mijn God, U geeft me weer
een hele nieuwe dag,
waarin ik weer veel leer
en veel beleven mag.
U bent met ons zo blij,
houdt van ons allemaal.

Ik zal dus zuinig zijn
op mij en hem en haar.

En is er tegenslag,
omdat er iets niet kan,
heel anders dan verwacht
maakt U iets moois ervan.
Dus hoe het ook zal gaan,
U bent er altijd bij.
En elk moment vandaag
zorgt U heel goed voor mij.
Amen.

Week 6

Hé, luister mee naar een nieuw verhaal Opwekking voor kinderen, lied 112

<http://www.youtube.com/watch?v=-x25VcyGXLY>

Hé, luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God

Net zoals je elke dag je boterhammen eet
En je dat toch zeker niet een dag of drie
vergeet
Zo is het met het lezen uit het boek van
onze Heer

Je kunt er veel van leren en ze groeien
telkens weer

Hé, luister mee



Week 7

Weet je dat de Vader je kent Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY>

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je
bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik
ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik
leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k
heb altijd pech, ik ga maar weg

Weet je dat de Vader je kent...

Ik snap alweer niks van die rare som, ik
ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan
ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag
er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben
jij": God houdt van mij, God houdt van mij

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben

Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand



IK vergeef

Week 8

Komt, laat ons zingen vandaag
(Opwekking voor kinderen deel 10, lied 142)

<https://www.youtube.com/watch?v=WyXCcY7gsck>

Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
Zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons zingen vandaag
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.

Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag,
klappen tot de eer van God.
Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag,
klappen tot de eer van God.

Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag,
prijzen tot de eer van God.
Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag,
prijzen tot de eer van God.

Komt, laat ons bidden vandaag,
bidden vandaag,
bidden tot de eer van God.
Komt laat ons bidden vandaag,
bidden vandaag,
bidden tot de eer van God.

Week 9

Twaalf verkenners gingen naar Kanaän
Uit map Startpunt week 9

Twaalf verkenners gingen naar Kanaän.
Tien waren dom, twee waren wijs.
Wat gingen zij daar doen in Kanaän?
Tien waren dom, twee waren wijs.
Tien zagen reuzen, van die forse; anders
zagen druiven trossen.
Twee die zagen God in Kanaän.
Tien waren dom, twee waren wijs.

Week 10

Liederen Dankdag

Week 11

Liederen Dankdag

Week 12

Je mag er zijn
Opwekkingslied voor kids

<https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E>

Refrein:

Je mag er zijn.
Wie, ik?
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij.
Wie, ik?
Ja, jij. Had je zeker niet gedacht.
Wie, ik?
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij.
Wie, ik?
Ja, jij!

Ook al ben je wat verlegen, ook al lijkt je
een beetje stug
Ook al heb je vieze handen of een nagel op
je rug.

Refrein

Ook al klap je met je oren of ben je enigst
kind.
Of ben je in 't kippenhok geboren of heb je
altijd tegenwind.

Refrein

Ook al kan je niks onthouden, is je
geheugen net een zeef.

Ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef.

Refrein

Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril.

Ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil.

Refrein

Week 13

God is altijd heel dichtbij

Kinderopwekking 195

https://www.youtube.com/watch?v=wSiDUa-v_64

Refrein:

God is altijd heel dichtbij,
Hij wil zorgen voor jou en mij.

Hij maakt een lichtje waar het donker is,
dat je de weg ziet en jij je niet vergist.

Refrein

Als je moet huilen als het tegenzit.
Wil Hij je troosten, hoort Hij wat je bidt.
Refrein

Slaap je en droom je, Hij waakt over jou.
God is je Vader, liefdevol en trouw.

Refrein

Waar je naar toe gaat wat er komen zal.
Hij is er altijd, God is overal.

Refrein

Week 14

God kent jou

Opwekking voor kinderen deel 3, lied 77

<https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc>

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.

Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.

Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.



Week 15

In de groene weide

Zingen maakt blij, Jan Visser

https://www.youtube.com/watch?v=_dMaSCVY5GU

In de groene weide,
hoor je telkens weer
David speelt de citer
en hij zingt voor God de Heer.

De Heer is mijn Herder
en dat vind ik fijn.
Ik wil het allerliefste
alleen maar bij Hem zijn.
Hij zal altijd voor mij zorgen,
dus ben ik niet bang.
'k Zing daarom mijn liedjes.
'k Zing daarom mijn liedjes.
'k Zing ze voor de Heer mijn leven lang.

Zie je al die schapen,
David zit erbij.

't Moet wel dat ze luisteren,
want zijn stem klinkt reuzeblij.

Zou hij wel eens bang zijn,
voor een leeuw of beer.
David voelt zich veilig,
want zijn herder is de Heer.

Langzaam wordt het donker,
de schapen liggen stil.
Maar God in de Hemel weet
wat David zeggen wil.

Week 16
Liederen Kerstviering

Week 17
Liederen kerstviering

Week 18
Liederen kerstviering

Week 19
Je hoeft niet bang te zijn
Evangelische Liedbundel 448
<https://www.youtube.com/watch?v=TQkFzrLLPZ0>

1 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2 Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Week 20
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor deze nieuwe dag,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende
Dat U mij vergeeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
Dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
Dat ik danken kan.

Week 21
Is je deur nog op slot
<https://www.youtube.com/watch?v=CfkA75xZ1rg>

Is je deur nog op slot,
is je deur nog op slot,
Van je krr, krr, krr,
doe hem op voor God.
Want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen. (2x)
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
Maar 't is er nog zo donker
Er is iets wat ik mis!
Is je deur.....

Week 22
Tot zeven maal zeventig maal
Elly en Rikkert, Een boom vol liedjes deel 2
<https://www.youtube.com/watch?v=7j-NErf-Ho>

Tot zevenmaal zeventig maal
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot zevenmaal zeventig maal
De Heer heeft met mij ook geduld

Week 23
Neem je kroon en zet hem op
<https://www.youtube.com/watch?v=gGNwGeUdrmg>

Neem je kroon en zet hem op,
trek je nieuwe kleren aan,
want je bent een kind van God,
in Mijn Koninkrijk voortaan.

Als je in Mij wilt geloven,
als je Mij je Vader noemt,

dan zal Ik jouw leven maken
zoals Ik het heb bedoeld...

Neem je kroon en zet hem op,
trek je nieuwe kleren aan,
want je bent een kind van God,
in Mijn Koninkrijk voortaan.

Ik wil samen met jou wonen
in Mijn hemels koninkrijk.
Wil je Mij jouw liefde tonen,
daarmee maak je Mij zo blij?!

Week 24

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 1e couplet

<https://www.youtube.com/watch?v=zhF3CLsJdw>

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Week 25

De Here zegent jou

<https://www.youtube.com/watch?v=PZsZrNTb13E>

De Here zegent jou en hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
Hij zal zijn leven voor je geven.

De Here zegent U.....

Week 26

***Goedemorgen, welkom allemaal
Liedboek 288***

<https://www.youtube.com/watch?v=nNBRf8-w0fU>

Goedemorgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn

Alles mag er zijn.

God, ik vraag u, kom in onze kring
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en u met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Week 27

Ik heb een vader daar in de hemel

Kinderopwekking 43

<https://www.youtube.com/watch?v=OEKD N-HVGoM>

Ik heb een Vader daar in de Hemel
Hij houdt mij dicht, dicht bij Zijn hart.
Hij is mijn bevrijder ik ben altijd veilig.
Ja ik heb een Vader, almachtig is Hij.

God is mijn Vader, God in de Hemel.
Hij houdt mij dicht, dicht bij Zijn hart.
Hij is mijn bevrijder ik ben altijd veilig
Ja, God is mijn Vader, almachtig is Hij.

Week 28

Het is fijn om je vriend te zijn

https://www.youtube.com/watch?v=R48_dsoBYv0

Ik vind het fijn om jou te helpen
en je vriend te zijn.
Zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein om een
vriend te zijn.
Dus vraag gerust of ik helpen kan.

Want ik word zelf ook geholpen door mijn
beste vriend.
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan
zijn
en dat ik jou helpen mag.

Week 29

Liederen Biddag

Week 30

Liederen Biddag

Week 31

Kleine ezel uit de stal

Elly en Rikkert, Liedjes voor kinderen deel 4

<https://www.youtube.com/watch?v=r8i3o-Nc4G8>

Kleine ezel uit de stal
Strek je beentjes vlug
't Is de Heer die komen zal
Hij klimt op je rug

Hij is Heer - Hosanna (8x)
Hosanna voor de Heer - Ia

Kleine ezel uit de stal
Stap maar stevig door
Hoor de kinderen zingen al
In een vrolijk koor

Hij is Heer - Hosanna (8x)
Hosanna voor de Heer -Ia

Kleine ezel uit de stal
Wat een blijde dag

't Is de koning van 't heeal
Die je dragen mag

Hij is Heer - Hosanna (8x)
Hosanna voor de Heer – Ia

Week 32

Liederen Paasviering

Week 33

Liederen Paasviering

Week 34a

Liederen Paasviering

Week 34b

Ik zal de Here God liefhebben Cd Samen

<https://www.youtube.com/watch?v=1bewxA93h7k>

Ik zal de Here God liefhebben,
met mijn hele hart,
met mijn hele ziel,

mijn hele verstand.
Ik zal mijn naaste liefhebben
als mijzelf,
als ik ga, of sta,
of wacht op Zijn "ja".
Ik zal de Here God liefhebben
met mijn hele hart.

Week 35

Diep, diep, diep als de zee

Opwekking kids 68

<https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo>

Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
't Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou!

Week 36

De Heer is naar de Hemel

Nieuwe Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters

De Heer is naar de Hemel.
"Blijf daar toch niet zo staan,
eens komt Hij weer op aarde
zoals Hij is weggegaan."

Week 37

Een vlammetje hier

Nieuwe liedjes rond de Bijbel.

<https://www.youtube.com/watch?v=FliEgcEIBa0>

Een vlammetje hier,
een vlammetje daar.
Een heleboel vlammetjes
bij elkaar.
Zeg weet je het al,
vandaag is het feest:
voor jou en voor mij
kwam de Heilige Geest.

Een vlammetje hier,
een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes
bij elkaar.

Dan is het een vuur,
dan is het een feest:
wij danken de Heer
voor de Heilige Geest!

Week 38

Vertel het aan de mensen

*CD: Vertel het aan de mensen, Een boom
vol liedjes (deel 1), De steen is weg*

[Vertel het aan de mensen - Elly en Rikkert
- YouTube](#)

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten

Vertel het aan de mensen

Week 39

Elly en Rikkert

*Staat op: Wonder boven wonder, voor de
allerkleinsten, deel 1*

[https://www.youtube.com/watch?v=EvGm
NeQRBfY](https://www.youtube.com/watch?v=EvGmNeQRBfY)

Ben je bang, ben je boos,
vertel het maar aan Jezus.
Ben je ziek, ben je moe,
ga maar naar Jezus toe.

Vertel het maar, vertel het maar,
Ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.



Week 40

Soms zou ik willen vliegen

[https://www.youtube.com/watch?v=9Xoc6
5fXhr8](https://www.youtube.com/watch?v=9Xoc65fXhr8)

Soms zou ik willen vliegen als een
vlindertje
Een vlindertje, een vlindertje
Soms zou ik willen vliegen als een
vlindertje
Ik ben een kind van God
Zo blij, zo blij
Want Jezus woont in mij
Zo blij, zo blij
Want Jezus woont in mij

Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje
Een vogeltje, een vogeltje
Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje
Ik ben een kind van God

Zo vrij, zo vrij
Want Jezus woont in mij
Zo vrij, zo vrij
Want Jezus woont in mij

Week 41

Ben je groot of ben je klein

*Opwekkingsliederen voor kinderen, lied
18*

[http://www.youtube.com/watch?v=FATE9
EqrDLo](http://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo)

Ben je groot of ben je klein of ergens
tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;

Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!